

Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet sogn har i år 2 udgivelser:

GLIMT nr. 35, som er omdelt til alle husstande i sognet.

Ønsker man at støtte, kan et hustandsmedlemskort købes for 50 kr. på MobilePay 20916323 eller pr bank 9740 - 88756678.

Herudover har vi leveret en artikel til Historisk Årbog for Rødding-egnen 2021 som er:

" En fremmed kommer til byen "



HISTORISK ÅRBOG FOR RØDDING-EGNEN 2021

En fremmed kommer til byen

Af Flemming Fogh og Hedda Fuglsig

Den 28. marts 1929 blev Vang Aage Wichmann født i Brønns sogn, København. Faderen var lærer og hed Karl Vilhelm Wichmann og moderen hed Dora Maria f. Jepsen. Wichmann voksede op i Snekersten, og da han var 16 år i 1945, flyttede han med sine forældre til Rødekro i Sønderjylland hvor moderen var født. Samme år blev han elev på Den Kongelige Amtstue i Aabenraa. Militærtjenesten sluttede han som premierløjtnant af reserven, og efter endnu et år ved Amtet blev han i 1953 ansat som landets yngste kommunekasserer i Øster Lindet, der samtidig havde landets yngste sognerådsformand, Jens Rindom.



Fra venstre ses Vang Aage Wichmann, Jens Rindom og Tova Skov Ricksen. Foto fra 1954.

Det blev en omvæltning, ja en stor forandring, for både ham, Øster Lindet Sogn og omegn. Det kendetegnede nemlig Wichmann, at han igennem hele livet altid havde gang i nye tiltag, ja næsten uanset hvad det var, satte han sit store præg på det. Der skulle bare ske noget. Når det nye var godt i gang, lod han andre om fortsættelsen, for han havde fået en ny ide, han var en rigtig igangsætter.

På en rejse til Hamborg i 1953 arrangeret af "Wichmanns rejser" hans fritidsforening siden 1949, mødte han Tova Skov Ricksen fra Rødding. Hun var datter af Asmus Ricksen og hustru Dagny Ricksen f. Skov.

Den 26. marts 1955 blev Vang Aage Wichmann gift i Rødding kirke med Tova Skov Ricksen. Hun var blevet udlært i 1952 som kommuneassistent ved Gram Kommune og arbejdede som sådan i mange år. Men samtidig med det, blev hun mere og mere engageret i ægtefællens mange aktiviteter. Hun blev ham en trofast "medspiller" i resten af hans liv, og sammen har de set det meste af verden. Man kan vel godt sige, at det gamle ordsprog: "Der står en stærk kvinde bag enhver succesfuld mand", passer rigtig godt her.

Sporten og starten på en ny tid i Øster Lindet

I 1953 var det ikke muligt at gå til fodbold i Øster Lindet, der havde tidligere været gjort forsøg på at oprette en sportsklub, men det kom aldrig rigtig i gang. Så derfor cyklede de drenge, der gerne ville spille fodbold til Øksenvad for at træne med drengene derfra. Når der så skulle spilles kamp om søndagen i f.eks. Haderslev, så cyklede drengene fra Øster Lindet først til Øksenvad og så sammen med drengene derfra videre til Haderslev, efter kampen cyklede de så retur igen. Men Wichmann ville det anderledes. Så blev ØB stiftet, året er 1957 med en bestyrelse bestående af: formand Vang Aage Wichmann, næstformand Anders Fogh, kasserer Nicolaj Thyssen samt Jens Winther og Johannes Juhl.



Øster Lindet drengeboldhold 1965. Fra v. ses Jens Ole Børnshøj, Eyvind Boisen, Ole Thorp, Kristen Jensen, Johannes Jensen, Håge Boisen, Peder Døsting, Flemming Jensen, Gunnar Jensen, Flemming Fogh og Karl Thorp.

Han fik sat liv i Boldklubben ØB, så stille og roligt begyndte drengene fra Øster Lindet lidt efter lidt at komme "hjem" til Øster Lindet igen og spille fodbold. Klubben blev endda så populær, at der også kom drenge fra nabobyerne. I starten spillede man på en græsmark, indtil det første stadion blev indviet i 1959.

Sideloende, med sin sparsomme fritid, blev Wichmann hurtigt leder af alle mulige sportsgrene. Så sporten i Øster Lindet havde fået en meget aktiv og frivillig arbejdskraft med stor fremdrift og rigtig mange ideer. Det fik stor betydning for mange sportsgrene. Især blev Øster Lindets badmintonhold Sønderlysk mester i flere omgange, og de dominerede badmintonporten igennem rigtig mange år. Det var ikke kun sporten han prægede, også sognets små og store fester kom der gang i. Nævnes kan Gåsespil med bl.a. Champagne på som præmie, det var eftertragtet, men ikke lige populært i alle

Er man interesseret i at købe bogen kan man henvende sig til Hedda Fuglsig på tlf. 2091 6323, bogen koster 100 kr.

Med venlig hilsen
Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet Sogn
Hedda Fuglsig